



In gesprek!

Vrijwilligster Lucia is samen met bezoeker Maarten gestart met een gespreksgroep tijdens de inloop op maandagmiddag van 14:00 tot 15:00 uur: "In gesprek, over geloof, hoop en liefde en wereldnieuws". Er komen 8-15 mensen. Bezoekers denken mee over het onderwerp, iedereen komt aan het woord.

Studio Jessehof

De inloop is de belangrijkste component van de Jessehof. Zomaar binnen komen, gastvrij ontvangen worden en er mogen zijn.

Steeds meer worden kwaliteiten van de bezoekers gezien door de beroepskracht of de aanwezige vrijwilligers. Bezoekers hebben ideeën en helpen met de uitvoering. Zo is de inloop van dinsdagmorgen, voor wie dat wil, uitgebouwd tot Studio Jessehof; een creatieve ochtend, waar met verschillende materialen wordt gewerkt aan creatieve ideeën en uitingen.



Een kunstenaar of een creatieve bezoeker verzorgen een workshop. Zo hebben kunstenaars Jean en Wil een workshop 'vlinders maken' gegeven. Het resultaat schittert dit najaar in de etalage van de Jessehof aan de Burgwal.



Grenzen verleggen

De meeste bezoekers van de Jessehof komen niet vaak buiten Delft. Het geld is er niet altijd voor en reizen met het OV is toch wel ingewikkeld. Bovendien is het niet gezellig om alleen op stap te gaan.

In de zomertijd worden nu gezamenlijk activiteiten ondernomen. Bezoekers brengen ideeën in voor een uitstap naar een andere stad of museum. Bezoeker Fred heeft mensen meegenomen naar zijn geliefde stad Amsterdam voor een bezoek aan de Jordaan, het filmmuseum en zijn favoriete Ierse pub.



Tijdens een volgende trip zijn het Escher-museum en het Haags historisch museum bezocht. Bij het uitstapje naar het Vermeer centrum in Delft heeft bezoeker Frederik veel verteld over de schilder Vermeer, zijn tijd en werken.



Bijbelen over Jacob.

Toen onder de bezoekers van de Jessehof de behoefte werd gevoeld om in een veilige omgeving laagdrempelig de Bijbel te lezen is een paar jaar geleden, naast de inloop, het Bijbelen opgestart.

In dat kader is vrijwilligster Marga in september 2023 gestart met 4 maandelijks bijeenkomsten over de aartsvaders. Dit vindt plaats op vrijdagmorgen (voorafgaand aan de middaginloop) van 11.00 – 13.15 uur, met aansluitend een lunch met elkaar.



Inkijkje in het leven van twee mensen in de Jessehof

Het fonds 1818 heeft van twee mensen in de Jessehof een filmisch inkijkje gemaakt. Prachtig om te zien.

“Het zou dodelijk zijn als het Jessehof er niet was”. Dolphe Pierie vertelt hoe zijn leven veranderde toen hij voor het eerst in de Jessehof kwam en waarom hij er nu al jaren graag komt.

<https://www.fonds1818.nl/inspiratie/het-zou-dodelijk-zijn-als-het-jessehof-er-niet-was>

En als tweede impressie een inspirerend verhaal van een vrijwilligster in de Jessehof:

<https://www.youtube.com/watch?v=mahcO-XTyIM>

Afscheid van Anita

Op 23 november hebben we afscheid genomen van Anita van Velzen. We zijn haar dankbaar voor wat ze voor de bezoekers en vrijwilligers de Jessehof betekend heeft.

Anita kan de “founding mother” van de Jessehof genoemd worden. Na eerst een onderzoek te hebben gedaan naar de behoefte van mensen in Delft aan een laagdrempelige ontmoetingsplek heeft zij samen met oud-diaken Hans van Bommel de kerken in de stad ervan overtuigd dat de Jessehof er moest komen. Daarna is Anita jarenlang coördinator geweest en heeft zij ervoor gezorgd dat veel mensen graag naar de Jessehof komen en vrijwilligers met veel enthousiasme actief zijn. In de eerste 8 jaar vervulde zij deze functie alleen. Ze was er voor de gasten en de vrijwilligers. Met veel liefde heeft zij zich ingezet voor een goede sfeer in de Jessehof, de huiskamer van Delft. Het bestuur van de Jessehof én de Vriendenstichting danken Anita voor haar jarenlange trouwe inzet. Veel plezier en zegen in je volgende levensfase.

Dank voor uw donatie

De vriendenstichting wil u hartelijk danken voor uw donaties ten behoeve van de Jessehof. Op de website vindt u het jaarverslag en de jaarrekening 2022.

<https://jessehof.nl//stichting-vrienden/>

Indien u uw bijdrage voor 2023 nog niet hebt overgemaakt, zien we die nog graag tegemoet.

Met de berichten in deze nieuwsbrief willen we u een impressie geven van wat er zoal gebeurt in de Jessehof. Indien u geen prijs stelt op deze berichten, stuur dan even een email naar Anneke Kroesen: vrienden@jessehof.nl